

**WAAR EET?****Rock Fort & Barsalon**

Ik ga er minstens één keer per maand eten met mijn vrouw. Zo'n eerlijke pure keuken. Gastheer Peter Laloo geeft je het gevoel dat je thuis eet. Je kunt aperitieven in Barsalon, het pand ernaast, waar ze ook tapas serveren. Ik krijg er steeds een Barcelonagevoel.

Langestraat 15, Brugge

Bras

Wie zichzelf een foodie noemt, moet hier ooit geweest zijn. Het eten van Michel en Sébastien Bras is fantastisch, en het uitzicht fenomenaal. Het restaurant ligt op een heuveltop en helt deels over. Door de vele glaspartijen waan je je midden in de natuur.



Route de l'Aubrac, Laguiole, Frankrijk

Lam & Yin

Een Chinees restaurant met één welverdiende Michelinster. Het is de Chinese keuken, maar op een heel gastronomische manier. Respect voor Aziatische kruiding en producten.

Reynderstraat 17, Antwerpen

Pure C

Chef Syro Bakker kan geweldig goed smaken combineren. Ik kom echt thuis in Pure C. Je kunt er zonder probleem met het hele gezin naartoe, voor de kinderen wordt een kindvriendelijk en stijlvol menu voorzien.



**Boulevard De Wielingen 49,
Cadzand-Bad**

De Kruidenmolen

Daar zou ik onmiddellijk te voet heen gaan voor de ontbeende varkenspootjes met kroket van varkenssnuut. Ongelooflijk wat chef Stijn Bauwens met die ondergewaardeerde producten doet. Veel mensen trekken onterecht hun neus op als ze poten, oren of snuit op de kaart zien staan.

Dorpsstraat 1, Klemskerke

WAAR DRINKT?**SIPS**

Ik ben fan van een klassieke mojito, maar wel gemaakt volgens de regels van de kunst. In Sips kun je er een lekkere sigaar bij roken. Het is zo'n plek om na een etentje nog even na te genieten.

Gillisplaats 8, Antwerpen

Damberd

In mijn studententijd ging ik er vaak manillen met vrienden. Dat is intussen verleden tijd, maar ik koester toch mooie herinneringen aan die periode.

Korenmarkt 19, Gent

Cookies

Je moet het weten te liggen, verscholen in de Brugge binnenstad. Plezant om daar na de service nog iets te gaan drinken met collega's. Een frisse pint en iets om te knabbelen, meer moet dat niet zijn om de dag af te sluiten.

De Garre 2, Brugge

Café Vlissinghe

Een vers getapt pintje of een Duvel smaakt mij altijd. Zeker in een bruin café waar alle soorten mensen elkaar ontmoeten. Het is het oudste café van Brugge, ontstaan anno 1515. Die geschiedenis geeft de kroeg nog een extra toets.



Blekersstraat 2, Brugge